



GIVERS

Emiel Maes
0484/59 30 33
Léonie Breyne
0468/27 29 69
Pieter-Jan Warnez
0472/38 21 76
givers@scoutstielt.be

Dag beste ouders & allerliefste givers,

Ondertussen is ook de allerlaatste activiteit van het jaar gepasseerd. Het groepsweekend was de perfecte afsluiter van alweer een spetterend scoutsjaar! Een geslaagde Dag van de Ronde en een succesvolle Spaghettiaavond zijn de garantie voor een geslaagd kamp, dat zijn we zeker!

De leiding is al volop bezig met de voorbereiding, routeplanning en spelletjes want ja hoor, het belooft een onvergetelijk kamp te worden! Naar goede gewoonte houden we dit allemaal nog even voor onszelf, zodat jullie nadien ook nog iets te vertellen hebben aan de mama en de papa ;).

Tijd voor wat concretere info. Lees dit alles zeker goed door en indien er nog vragen, opmerkingen of onduidelijkheden zijn, horen we dit graag van jullie!

VERTREK & AANKOMST

Voor het vervoer van en naar de luchthaven van Charleroi, rekenen we op ouders/ kennissen of andere leiding die het ziet zitten om te rijden. Dit bespaart ons enerzijds héél wat tijd, maakt dat we op een redelijk uur kunnen vertrekken en financieel geeft ons dat wat extra marge. De concrete afspraken hieromtrent volgen éénmaal alles wat dichterbij komt en iedereen wat meer zicht krijgt op zijn agenda.

Gedetailleerde vluchtinfo

We vliegen met Ryanair, de gedetailleerde info met vluchtnummer en vertrektijden vinden jullie onderstaand.

HEEN: Brussel Charleroi naar Rome Ciampino, woensdag 17 juli 19:15-21:15, FR5069

TERUG: Rome Ciampino naar Brussel Charleroi, dinsdag 30 juli 10:05-12:15, FR5068

en Rome Ciampino naar Brussel Charleroi, woensdag 31 juli 16:40-18:50, FR5068

Zoals bovenstaand reeds vermeld spreken we verder af éénmaal we iets dichterbij het kamp zijn. Belangrijk om weten is dat we voor vertrek (14u30) afspreken op Watewy. Concrete uren worden nog samen afgesproken.

BAGAGE

De bagage bestaat uit twee delen, beide comfortabele rugzakken, GEEN TROLLEYS of andere. We hameren erop slechts twee stuks mee te hebben: 1 trekruugzak en 1 KLEINE rugzak als handbagage. Als het matje en slaapzak niet deftig bevestigd kunnen worden aan de trekruugzak dan geef je deze afzonderlijk af, een speciale constructie met sjortouw of plakband bemoeilijkt het stapelen in de camionette. Reken erop dat de bagage soms zelf gedragen zal moeten worden, wie dan een rugzak van 25kg meezeult zal snel uitgeput raken en achterop hinken, wat niet de bedoeling is! We gaan slechts 14 dagen op kamp waar er géén schoonheidseisen zijn, vergeet niet dat het een scoutskamp is ;).

Verder dient alles wat niet mee mag op het vliegtuig in de trekruugzak te zitten: shampoo, zakmes, gamel + vork/ bestek/ beker/ drinkfles (wordt soms wel toegelaten op het vliegtuig indien leeg, maar reken hier niet teveel op).

De trekruugzak dient op 15 juli tussen 18u en 20u naar Watewy gebracht te worden. Deze gaat mee in de camionette richting Rome! Hoewel deze dus niet met het vliegtuig vertrekt, dienen we wegens het laadvermogen toch het gewicht te beperken. Een goed richtgewicht is ongeveer 15kg, ook om deze later op je rug te hebben, is dit aanvaardbaar.

Handbagage op het vliegtuig nemen jullie zelf mee op 17 juli. Onderstaand vinden jullie wat je wel of niet mee hoeft te hebben:

- Maximaal toegestane hoeveelheid handbagage:

- 1 kleine tas met max afmeting van 40cm x 30cm x 10cm mag per passagier vervoerd worden.
- GEEN zakmessen, vloeistoffen van meer dan 100 ml, gamellen, bestek, drinkflessen ...
- Idealiter kan je handbagage bij je grote bagage, zo hoef je op dagtocht enkel je kleine rugzak met eten en drinkfles mee te sleuren, zonder je vuile sokken en onderbroeken, ja we hebben al alles meegemaakt!

WAT NEMEN WE MEE?

Documenten/administratie

1. **Identiteitskaart:** Vergeet dit zeker niet! Anders mag je het vliegtuig niet op!
OPGELET: Gelieve voor 18 juni een **kopie van jullie huidige paspoort** door te sturen (voor & achterkant). Indien deze na de deadline maar nog voor kamp vernieuwd wordt, vragen wij om ook van de nieuwste versie een kopie door te sturen. Op deze manier kunnen ook wij van iedereen een kopie bij hebben op kamp!
2. **World Assistance Card:** Je kan deze kaart aanvragen bij je ziekenfonds. Daarnaast kan je bij je ziekenfonds ook een **Europese Ziekteverzekeringskaart** aanvragen, die voor een nog

vlottere afhandeling moet zorgen in geval van een ongeval. Die aanvraag kan ook via de website van je ziekenfonds.

3. Een **document**, ondertekend door je ouders en door de gemeente, bevestigt **dat je mee bent met ons** buitenlands kamp. Zonder dit document kan je helaas **niet vertrekken**. Gelieve dit reeds **bij afgifte van de bagage op 15 juli** af te geven.
4. **Medische Fiche**: Gelieve de medische fiche **online** in te vullen, al dan niet aan te vullen via de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit kan via jullie eigen profiel. Doe dit ook tijdig, ten laatste **18 juni**. Hoe dit precies moet staat heel uitvoerig beschreven in een document raadpleegbaar via deze link:
<https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/inschrijven/individuele-steekkaart>
5. **Zakgeld**: Onze ervaring leert dat de Givers niet meer dan 50 euro nodig hebben, dus we verwachten dat dit bedrag ook dit jaar voldoende zal zijn. We willen hier geen vast bedrag op plakken omdat de uitgaven per persoon kunnen verschillen. Zakgeld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een ijsje, een souvenir, of een kaartje naar huis. Gelieve geen overdreven hoge bedragen mee te nemen, aangezien alles in de kampprijs inbegrepen is. Het zakgeld is alleen bedoeld voor extraatjes.

De trekrugzak

We moeten jullie ook niet meer duidelijk maken dat een trekrugzak geen overbodige luxe is, dus laat trolleys en dergelijke maar thuis. Vergeet zeker niet alles te **labelen met je naam**. Hier een algemeen beeld over wat er precies in de rugzak moet:

- Scoutsuniform (sjaaltje, broek/rok, hemd), **aan hebben bij vertrek!**
- slaapzak
- matje
- pyjama
- voldoende shorts
- voldoende T-shirts
- ondergoed en kousen
- zwemgerief
- handdoeken (en washandjes)
- zeep & shampoo (liefst bio-degradable), deodorant, tandenborstel, etc.
- gamel, bestek, beker
- keukenhanddoek
- waterschoenen
- een paar deftige stapschoenen
 - o Bottines zijn niet verplicht, maar gelieve toch zeker te kijken voor schoenen waar je voeten goed in vast zitten (≠ ballerina's, slippers, all stars ...). Het is zeker geen overbodige luxe wanneer we activiteiten doen zoals een dagtocht of tweedaagse...
- zaklamp
- zakmes
- zonnecrème (en aftersun)!!!
- pet, verplicht een hoofddeksel meenemen!

- antimuggenzalf
- eventuele medicatie
- strip, stylo, klein gezelschapsspel
- foto toestel / gopro (Handig bij het maken van een aftermovie)
 - o Enkelingen waren van plan een gopro of dergelijke mee te nemen, wat wij zeker en vast toejuichen zodoende de beste momenten vast te leggen voor eeuwig en altijd. Jullie nemen best enkele weken vooraf contact met één van de takleiding, wij zorgen dan dat deze verzekerd zijn (dit kan immers vrij eenvoudig en goedkoop via Scouts en Gidsen Vlaanderen), zo besparen we mogelijk leed achteraf!

WAT NEMEN WE NIET MEE?

- Uiteraard: alcohol/ drugs
- GSM's, postduif, Telex of andere communicatiemiddelen
 - o uitzondering voor derde jaars, die mogen hem meenemen maar dienen hem bij vertrek in bij de takleiding.
- iPods, MP3-spelers, iPads, eReaders, hifi-stereoketens, DJ installaties ... allé, jeeuwel.
- Bommetjes, rookbommetjes en andere ontplofbare troep

Twee weken back to basics met een wacko bende, zelfs TikTok zal je niet missen!

FINANCIËEL

Zoals reeds medegedeeld bedraagt de kampprijs 300 euro. Aangezien dit uiteraard niet voldoende is, werd dit zoals gewoonlijk aangevuld met enkele financiële acties (pralineverkoop, Dag van de Ronde, spaghettiavond...). We willen jullie hiervoor nogmaals hartelijk bedanken voor de extra inzet, we zijn ervan overtuigd dat dit op kamp zeker de moeite loont!

De vooropgestelde kampprijs bevat alle kosten: vervoer, gadget, eten, verblijf, betalende activiteiten... Mocht dit voor bepaalde mensen een barrière vormen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de takleiding.

Jullie betaalden reeds een voorschot van 150 euro, nu zouden wij willen vragen om het resterende bedrag van **150 euro** te storten op onze giverrekening BE74 7310 1975 2407 met als vermelding "*kamp + naam Giver*" **voor Dinsdag 18 juni**.

Sommige givers hebben reeds het geld van de financiële actie al afgegeven, de givers die nog niet effen staan, hebben een berichtje gekregen van Charles-Henri met verdere uitleg om de overschrijving te doen! Indien hier nog vragen of onduidelijkheden over zijn, mogen jullie gerust contact opnemen!

Uiteraard vertrekken wij niet op kamp zonder de garantie op super lekker eten ;)! Daarom worden we vergezeld door drie super toffe fouriers die de lekkerste maaltijden voor ons zullen voorzien: Erasmus, Julie en Lara.

Zo, hopelijk hebben we alles gezegd! Mochten we iets over het hoofd gezien hebben, hoor je ons nog wel! Indien er nog vragen of bedenkingen zijn, mail naar givers@scoutstielt.be of sms/ bel gerust naar Pieter-Jan, Léonie of Emiel.

Bedankt voor het super leuke scoutsjaar en...

TOT BINNENKORT!!!

Een stevige scoutslinker,

Nina, Gaetan, Joppe, Tuur, Wout, Charles-Henri, Léonie, Emiel & Pieter-Jan