



# JONGGIVERS

Tijl De Bruyne  
0498/49 76 28  
Laurent Debruyne  
0474/95 08 01  
jonggivers@scoutstielt.be

Dag beste jonggivers!

We hebben weer een fantastisch scoutsjaar achter de rug! Ondertussen is de zomervakantie al in zicht, wat wil zeggen dat het kamp ook dichterbij komt!

Inschrijven kan tot **5 juni** door **155 EURO** over te schrijven op de JONGGIVERREKENING BE85 7310 1975 2306 en als mededeling JOJOKAMP + Naam van uw jonggiver(s).

**HET INSCHRIJVINGSGELD DIENT TEGEN DAN OP DE REKENING TE STAAN!!! NIET OVERGESCHREVEN = NIET MEE!**

**(Deze keer maken we echt geen uitzonderingen)**

**VERTREK:** We verzamelen **DONDERDAG 5 juli om 8.15u** aan het station in Tielh. Probeer op tijd te zijn zodat alles vlot kan verlopen. Aangezien we een lange treinrit voor de boeg hebben, vragen we om allemaal **EEN PICNIC** mee te brengen.

**TERUG:** **VRIJDAG 15 juli** zullen we terug zijn om **19.18u** aan het station in Tielh.

**BAGAGE:** De bagage wordt verwacht op **DONDERDAG 28 juni tussen 17u30 en 19u30 op WATEWY**. Deze gaat mee met de camion. Wie zijn bagage niet heeft gebracht, moet ze dragen op de trein, wat helemaal niet aan te raden is. Als dit voor sommigen niet mogelijk is, mag je gerust contact opnemen met de takleiding en dan zoeken we samen naar een andere dag of tijdstip (later dan 29 juni is echter onmogelijk aangezien de camion de volgende ochtend al vertrekt!). We hameren er ook op dat iedereen zich probeert te beperken tot **1 stuk bagage voor in de camion (ideaal is een trekruigzak met slaapzak en matje) + een kleine rugzak die je zelf meeneemt op de trein.**

**GEEN TROLLEY!!!**

Vergeet niet elk jokokamp bevat een helse driedaagse! Ieder jaar raden we jullie aan een goede, maar redelijk compacte trekrugzak mee te nemen, dit is zeker geen overbodige luxe! Ook goede stapschoenen zijn een must!

Zondag 15 juli kunnen jullie na aankomst in Tielt je bagage terug ophalen op Watewy. Als alles goed verloopt, zal de bagage er al zijn wanneer wij aankomen in het station. Maar voor alle zekerheid, zullen we jullie tijdens de formatie aan het station informeren over het ophalen van de trekrugzakken.

**ADRES:** Wie graag een brief schrijft naar een van onze lieve jonggivers kan dit doen naar het volgende adres:

Scouts O. Deneckere  
Naam jonggiver  
Rue Tarmay 11  
6880 Auby sur Semois

#### WAT NEEM JE MEE:

- **Perfect scoutsuniform!** We hebben dit trouwens aan bij vertrek! Vergeet zeker je sjaaltje niet want dit moet je altijd aanhebben op kamp!
- **Genoeg kleren** (maar overdrijf ook niet, je hele kleerkast hoeft zeker niet mee!) Beslis zelf hoeveel **t-shirts, truien, broeken**, ... je meedoet. We raden wel aan om voor elke dag vers **ondergoed** mee te doen, voldoende **kousen**, ook **2 paar schoenen** kunnen handig zijn net als **watersandalen** of schoeisel om in de rivier te lopen. **ZEKER STAPSCHOENEN (Bottines)**! Aangezien je in België op alle weersomstandigheden moet voorbereid zijn raden we je ook aan een pet tegen de zon en zeker een **regenjas/K-way** mee te nemen! Ook **laarzen** kunnen trouwens echt handig zijn bij veel regen. Een paar kleren die echt **heel vuil** mogen worden en die na het kamp eventueel weggegooid mogen worden.

**Naamteken aub alle kleren.** Dit maakt het voor de leiding op het einde van het kamp een stuk gemakkelijker om de verloren kledij terug te verdelen. Zeker voor wie een 'abonnement' heeft op de verloren voorwerpen is dit een aanrader!

-**Toiletgerief:** tandenborstel, tandpasta, douchegel, shampoo (biologisch afbreekbare zeep is natuurlijk wel vriendelijker voor onze Ourthe),

grote/kleine badhanddoeken, washandjes, zonnecrème(!), deo, muggenzalf, kam,...

- **Zwemgerief**

- We slapen in tenten, vergeet dus je **slaapzak en matje** niet (matje ≠ luchtmatras of veldbed).

- **Pyjama**

- **Gamel, bestek, beker, drinkbus!**

- **2 genaamtekende keukenhanddoeken!**

- **1 bol sjortouw** (geen minibol aub)

- **zakmes** (is niet verplicht!) en **zaklamp**

- eventueel een kaartspel, klein gezelschapsspelletje, een boek/strip,... voor tijdens de vrije momenten. Een waterpistool is ook altijd leuk, maar moet je zeker niet nieuw kopen. Wij zorgen alvast voor de standaard spullen!

- **geld**: wanneer we op dagtocht of driedaagse in een stadje zijn, zal je de kans krijgen om iets te kopen. Het is niet de bedoeling dat je daar alle winkels plundert, maar een kleinigheid mag daar wel gekocht worden. **10€ is MEER dan voldoende!**

- **postzegels**. De meeste jonggivers schrijven graag kaartjes of brieven. Het is altijd handig als je al postzegels, brieven, enveloppen, adressen, enz. mee hebt van thuis. Vergeet ook geen balpen om je brieven te schrijven.

- je **identiteitskaart (en eventueel kids-ID)**: geef je af aan de leiding op **5 juli** aan het station. Indien er sinds het begin van het scoutsjaar **medische wijzigingen** zijn, dien je dat te melden aan ons, liefst op 29 juni wanneer je je bagage brengt. Zo vullen wij jullie medische fiche aan! Ook als er **medicatie** genomen moet worden kan je dit aan de leiding melden en afgeven bij vertrek.

<b>WAT NEEM JE <u>NIET</u> MEE:</b>
-------------------------------------

We willen nog even duidelijk vermelden dat er geen uitzonderingen worden gemaakt en dat de leiding hiertegen zeer streng zal optreden.

-**GSM** (Als we er een vinden, nemen we hem af voor de rest van het kamp! Ouders, geef dit ook niet mee met uw kind. Bij noodgevallen is de leiding altijd bereikbaar op hun gsm.)

-Walkman, discman, mp3-speler, I-pod, I-pad of andere elektronische toestellen. Die passen niet op een scoutskamp en kunnen alleen maar beschadigd

worden als je die meeneemt. We hebben een radio mee en jullie kunnen dus altijd om muziek komen vragen.

-Sigaretten en alcohol zijn natuurlijk volledig verboden!

-**Aansteker of lucifers breng je ook zelf niet mee!** Vuur krijg je van de leiding als dat nodig is.

-**Dure dingen** mag je meedoen, maar dit is volledig op **eigen risico**. Op scoutskamp durft er wel eens iets sneuvelen... Dure kleren, zonnebrillen of horloges laat je dus beter thuis!

-Wat met snoep?

Wij weten dat het onmogelijk is dit jonggivers te verbieden, daarom hebben we een duidelijke regel:

***Snoep mag niet, als de leider het ziet.***

Dit betekent dat er wat snoepgoed mag worden meegenomen, maar wees redelijk! Ook al geldt bovenstaande regel; wanneer iemand ons inziens ferm overdreven heeft, zullen we het overbodige sowieso afnemen. Ook aan het station wordt 's ochtends niets meer gekocht.

**Bovendien blijft alle snoep in de tent!**

Zo, dit is ongeveer alles wat jullie moeten weten. Mochten er nog **vragen** zijn, aarzel niet een mailtje te sturen naar [jonggivers@scoutstielt.be](mailto:jonggivers@scoutstielt.be) of te bellen naar de takleiding.

We hopen dat jullie evenveel verlangen naar het kamp als wij, want het gaat weer **de max** worden!

We zien jullie op 28 juni wanneer jullie je bagage komen brengen en op 5 juli, fit en vol enthousiasme aan het station!

Succes met jullie examens en tot dan!

Een stevige scoutslinker,

Tijl, Laurent, Aude, Louise, Elisabeth, Eva, William & Jelle.